



YAŞASIN DEMOKRASİ

Türkiye 15 Temmuz 2016 günü, hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Halk sokağa döküldü ve egemenliğine, ülkesine, birliğine sahip çıktı. Binlerce kişi tankların önüne yattı, göğsünü kurşunlara siper etti. O gece devlet ve millet el birliği yaparak FETÖ'nün alçak darbesini püskürttü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm ülke FETÖ'cü hainlere direndi, o gece bir Türkiye destanı yazıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Türkiye'nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 251 vatansever şehit oldu, 2 bin 196 vatandaşımız ise yaralandı.

İşte o Türkiye destanının yazıldığı 15 Temmuz destanını ve aziz şehitlerini anma amacıyla okul gazetesi öğrenci özel sayımızı hazırlamış bulunmaktayız.

Türk İstiklâli ve Cumhuriyeti Muhafaza ve Müdaafa Ediliyor!



Gençliğe hitabesinde "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir." uyarısında bulunan Atatürk'ün haklılığı ve ileri görüşlülüğü, hain FETÖ mebsuplarının sinsi eylemleri ve girişimleri ile bir kere daha kanıtlanmış oldu.

HALK "DEMOKRASİ" DEDİ!

Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Türk toplumuna armağan ettiği demokrasiye ve cumhuriyete halkımız, şehir meydanlarında haftalarca, geceli gündüzlü süren demokrasi nöbetleri ile sahip çıktı.

Demokrasi nöbetlerine ait fotoğraflar sayfa 2'de...

Öğrencilerimizin 15 Temmuz ile ilgili şiir ve resimleri sayfa 3'te...

Şehit Babası Hakkı KOÇAK' tan Okulumuza Ziyaret



Pasinler ilçesi'nin Altınbaşak Mahallesi sakinlerinden şehit babası Hakkı KOÇAK okulumuzu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir araya geldi. Oğlu şehit İlhami KOÇAK'ın hayatı ve şehadeti hakkında bilgi veren Hakkı amca ile röportajımız sayfa 4'te...

MİLLET NÖBETTE, ÜLKE GÜVENDE!

5 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında ülkenin her şehrinde milyonlarca vatandaşın tuttuğu demokrasi nöbeti günlerce sürdü. Demokrasi nöbeti tutan vatandaşların birçoğu meydanlarda kurdukları çadırlarda sabahlarken, binlerce vatandaş ise mesai saati bitiminde eşini ve çocuğunu alarak meydanlardaki nöbete koştu.

Kundaktaki bebeğini dahi alarak demokrasi nöbetindeki yerini alan vatandaşlar, çocuklarının karnını burada doydurdu.

Şehitler için dualar edildi

Etkinliklerde Kuran-ı Kerimler okundu, eller semaya açıldı, şehitler için dualar edildi.

Kent meydanlarında demokrasi nöbeti

Binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşler yaptı. Kent meydanlarında demokrasi nöbeti tutuldu. Karanlık geceyi aydınlığa ulaştıran şehitler unutulmadı.

"Her zaman nöbete devam edeceğiz"

Her yılın temmuz 15'inde meydanlara akın eden halk "15 Temmuz bu milletin destanı, unutulmayacak unutturmayacağız, unutmayacağız" dedi.

Erzurum, Konya, Kayseri, Van, Diyarbakır, Antalya, Eskişehir, Şırnak... Kısacası, Türkiye'nin dört bir yanında milli duruş sergilendi.

Sinop'tan Hatay'a, İzmir'den Kars'a dek her yerde tek bir ağızdan marşlar söylendi. Genci, yaşlısı kent meydanlarını doldurdu.



ÖĞRENCİLERİMİZ GÖZÜNDEN 15 TEMMUZ

15 TEMMUZ GECESİ

O gece gökyüzü daha bir karanlıktı
Ta ki milletim dışarı çıkana kadar
O gece daha bir korkusuzduk
Göğsümüzü kurşunlara siper edecek kadar!

O gece milletçe el eleydik biz.
Kimimiz tankın altında,
Kimimizse vücudunda 34 kurşun taşırken
Kimimizse al bayrağın altında
Şehitlik mertebesine ulaşırken
Biz o gece bir bütündük milletçe!

Bize galip gelemedi o gece düşman
Çünkü yılmıyorduk, korkmuyorduk.
Şehadatlere koşuyorduk kurşunlara doğru
Al bayrak özgürce dalgalansın diye.

O gece düşman bayrağımıza el uzatırken,
Milletimin korkusuz elinden önce,
Şehidimin kanı durdurmuştu zaten.
O yüzde biz yıkılmadık, yıkılmayacağız!

Vatanım ebedi,
Milletim ölümsüzdür
Benim!

Büşra ÇOBAN

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE

Savunmuşlar ülkeyi,
Kurtarmışlar gökteki cenneti.
Hepsi dizilmişler sıraya
Birin birer düşmüşler tabuta.

Başlamış göz yaşı, durmamış.
Al bayrak bürünmüş şehit kanına.
Ağlayanlar çok olmuş,
Anısı kalmış yarınlara başına.

Gökteki Ay'ı almış sağ eline,
Yıldızı ise sol eline
Birleştirmiş ikisini,
Olmuş al bayrak asılmış göklere.

İşte savaşmış binlerce insan bunun için.
Kazanmışlar, tutmuşlar al bayrağı göklerde.
Şimdi bize emanet
İnmeyecek o, yere!

Hep dalgalanacak
Tüm dünya onu konuşacak.

İlaysu TOHUMCU



ŞEHİT BABASI

“ Vetansız demirden olsa üregim hesret deşecekdir, gam oyacaktır ”
Atsalar güneşin bağına meni, vetansız üregim üşüyecektir.



Kime sorsanız bu hayattaki en kötü, en dayanılmaz acının “evlat acısı” olduğunu söyler. Minik bir yavruyken koruyup kolladığımız, her şeyden çok sevip her türlü fedakarlığı yaptığımız, geleceği için nice umutlar beslediğimiz yavrunuzu kaybettiğinizi düşünün. Bunu düşünmek bile insanın içini acıtıyor değil mi?

Şimdi bir baba düşünmenizi istiyorum sizden. Biricik evladını, kınalı kuzusunu davullarla zurnalarla, al bayraklarla, eline yaktığı kınasıyla askere gönderen bir baba... Dönünce evlendirmek, yuvasını kurduğuna şahit olmak istediği evladını yine al bayraklarla ama bu kez insanın omzuna bir diken gibi batan, yüreğine kurşun gibi ağır gelen bir tabutta gören baba... Bu baba, okulumuza da ismini veren Şehit İlhami Koçak'ın babası Hakkı Koçak...

Geçenlerde Hakkı Amca okulumuzu ziyarete geldi. Bu acılı ama vakur babayla bizleri duygulandıran, samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbette bizi en çok etkileyen Hakkı Amca'nın, oğlunun şehadet haberini almadan dört gün önce gördüğü rüya oldu: Hakkı Amca rüyasında, karşı köyün ovasından herkesin baştan ayağa beyazlar giydiği mahşeri bir kalabalık görür. Bu kalabalığın bir tabutu taşıdığını fark eder ve tabutun kime ait olduğunu sorar. Aldığı cevap ise oğlunun askerden dönmesini bekleyen bir babanın yüreğini dağıtacak niteliktedir: “İlhami Koçak'ın tabutu!...”



kerden dönmesini bekleyen bir babanın yüreğini dağıtacak niteliktedir: “İlhami Koçak'ın tabutu!...”



Hakkı Amca'nın anlattıklarını bizler içimizdeki sızıyla gözleri dolu dolu dinledik. O ise, evladını kaybeden bir babanın acısı ve evladını “vatan uğruna” kaybeden bir babanın haklı gururuyla doluydu. Bir şehit babası olarak, vatan uğruna canlarını feda eden askerlerimize vefa borcumuzu, bu ülke için faydalı işler yaparak, doğruluğu ve dürüstlüğü kendimize kılavuz edinerek ödeyebileceğimiz nasihatinde bulundu.

Şairin de dediği gibi, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak eğer uğruna ölen varsa vatan- dir.” Bu topraklar uğruna kanlarını döken nice İlhami Koçaklar, onları binbir zorluk ve zahmetle yetiştirip vatan savunması için feda eden nice Hakkı Amcalar var... Bizler de, adeta ölüme meydan okurcasına kanlarının son damlasına kadar vatan savunmasında bulunmuş askerlerimize vefa borcumuzu şehidimizin babasının da nasihat ettiği gibi ancak doğruluk ve çalışkanlığı şiar edinerek, cennet vatanımız için üzerimize düşen maddi manevi her türlü görevi yerine getirerek ödeyebiliriz.

Vatanımın ha ekmeğini yemişim, ha uğruna bir kurşun diyerek şehadete erişen evlatlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz...



ŞEHİT İLHAMİ KOÇAK

İlhami Koçak 20 Şubat 1977 tarihinde Erzurum'un Pasinler ilçesinin Altınbaşak köyünde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini burada tamamlamış ve askerlik çağına kadar ailesiyle birlikte köyünde çiftçilikle uğraşmıştır. İlhami, şehadetinden bir gün önce 29 Mart 1998 gecesi ailesiyle son kez telefon görüşmesi yapmış, 30 Mart gecesi Gaziantep İslahiye'de yol arama çalışmaları esnasında dur ihbarına uymayan bir tırın çarpması sonucu görevi başındayken şehit düşmüştür.